

## Ridehuset fylder 40 år



30. november 2009 - var det 40 år siden at de første pensionærer rykkede ind på Egebækvej 22.

Men som mange sikkert ved, er klubben betydeligt ældre - den blev stiftet i 1936. Vi synes derfor at det er nærliggende at kigge nærmere på hvor vi holdt til inden vores dejlige etablissement blev en realitet. Nedenstående informationer er oprindeligt indsamlet af Hippodromens tidligere redaktør Erik Holten – vi iler med at bringe historien igen:

Klubben har faktisk i hele sin levetid haft adgang til et ridehus: Fra starten af foråret 1936, hvor klubben bestod af 39 medlemmer, blev der redet i en

ganske lille hal tilhørende Holte tømmerhandel, som lå på Rudersdal bakke. "Ridehallen" var af beskedne dimensioner, og var nok ikke den mest velegnede.

Den havde stolper i midten til at bære taget og havde bl.a. den skavank, at der i det ene hjørne var placeret en rundsav, som især når den var i brug, må have haft en vis indvirkning på hestene.... Hallen har i øvrigt stået der indtil starten af halvfemserne, hvor den blev nedrevet i forbindelse med opførelsen af en par kontorejendomme.

Men allerede i efteråret 1936 påbegyndtes opførelsen af et nyt ridehus på hjørnet af Søllerødvej og Vangebovej, og den 14. Marts 1937 kunne man indvie det nye ridehus, med et bebygget areal på ca. 700 kvm. Ridehuset, tegnet af arkitekt Evald Christensen, Holte, havde et indvendigt mål på 15 x 30 meter og der var fra starten plads til 13 heste i stalden, med udvidelsesmuligheder op til 31 heste, kontor, bad og toilet mv.

Hele den herlighed kom til at stå klubben i helt nøjagtigt kr. 50.387,01. Grunden var lejet af statsskovvæsnet, idet jordstykket var tidligere brugsjord til skovløberhuset på Søllerødvej. I 1938 blev der på den anden side af Søllerødvej indrettet en springbane (nu en del af kirkegården), grunden var lejet af kommunen, og alt arbejdet blev udført af medlemmerne selv.

I 1965 begynder pladsen at blive for trang. Klubben har over 500 medlemmer, og man indleder forhandlinger med Søllerød kommune om erhvervelsen af et nyt areal eller ejendom. I 1966 fremlægger arkitekt Kai Palm tegninger vedr. udvidelse af ridecentret på Vangebovej, men kommunen foreslår at flytte det nye projekt til Kohave ("Atlantehavet").

På generalforsamlingen 1967 orienterer formanden Gert Andersson om bestyrelsens byggeplaner på Vangebovej, med skønnede udgifter på kr. 1 mio., men kommunen og statsskovvæsnet udtrykker betænkeligheder ved opførelse på gl. domicil, og I 1968 enedes man om at projektet skulle opføres på Holte Avlsgaards jorder, som kommunen for nyligt havde købt.

Og så blev der bygget. Arkitekt Kai Palms flotte ridehus skød i vejret, og Fonden for Bygnings- og Landskabskultur stillede havearkitekt Ole Nørgaard til rådighed for os, ligesom professor Palle Suensson og dennes tegnestue udførte et omfattende tegnearbejde.

17. oktober 1969 var der rejsegilde med 200 deltagere, og 30. November 1969 i klart frostvejr, med strålende sol og nyfalden sne, rykkede de første pensionærer ind i det 6.152 kvm store rideetablisement, der med en byggeudgift på ca. 7 mill. Kr. nok blev lidt dyrere end det første projekt, men til gengæld blev det imponerende bygningsværk vi kan glæde os over den dag i dag.

*LH*

Som et lille P.S. kan vi tilføje, at vores udendørs allergistald blev bygget i 1995 til ridehusets 25 års jubilæum – blev indviet lige inden klubben afholdt DM i dressur 3.-5. Juni 1995, således at boksene kunne fungere som rejsestald. I øvrigt blev DM i dressur i 1995 afholdt for at fejre ridehusets 25 års jubilæum.

Vi havde for første gang i klubbens historie afholdt DM I dressur i 1993, og det blev så stor en succes, at gode mennesker i bestyrelse og stævneudvalg enedes om at det måtte vi da prøve igen til 25 års jubilæet. I år hvor vi kan fejre 40 års jubilæum har vi allerede afholdt indendørs DM i springning – også med stor succes.